

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Denk niet om het even wat

“Soms kan het heel belangrijk zijn dat je je gedachten kan controleren zodat je bepaalde gedachten uit je leven kan zetten. Dat je weet: ‘dit zijn niet mijn gedachten. Ze zijn gedacht geweest door ik weet niet welk brein, maar dat kan evengoed een boosaardig brein zijn.’ Het kunnen dus kwade gedachten zijn. Of het kunnen banale gedachten zijn. Het kunnen gedachten zijn die vervelend zijn en die weinig of geen betekenis in zich dragen. En bij al deze dingen kan het van belang zijn dat je ze naast je neerzet en dat je dus je gedachten controleert en beheerst en dat je tot andere gedachten kan komen. Gedachten die met jouw leven te maken hebben, met de diepte van jouw leven - niet met oppervlakkigheden, niet met banaliteiten, maar met wezenlijke dingen in je bestaan. Die gedachten zijn heel belangrijk omdat ze een oriëntatie kunnen geven aan je leven.

Wees dan ook zuinig op je gedachten, ga niet om het even wat denken. En geef dat wat je denkt een plaats in jouw leven: ‘als ik dit denk, dan moet ik daar op een bepaalde manier werk van kunnen maken tot ik het ook werkelijk kan zien.’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”
(uit hoofdstuk 7: ‘Het leven is mooi’) © Mayil.com